

wereld in tachtig dagen van Philius Fogg.
Het levenseinde van Jules Verne werd
verduisterd door depressies. Hij werd
gedeeltelijk blind en overleed op 24 maart
1905 in Amiens.

VARIA

Sensatie rond een 'laatstedagenvelop'

Toen einde 1968 de beide randgemeenten
Noorddijk en Hoogkerk zouden worden
opgeheven en deel zouden gaan uitmaken van
de gemeente Groningen, rijpte bij mij
plotseling de idee een 'laatstedagenvelop' van
Noorddijk uit te geven.

Het was inmiddels 'vijf voor twaalf', dat wil
zeggen 29 december en er was nog niets in de
richting van het door mij uitgedachte plan
verwezenlijkt.

We hadden al een waarnemend burgemeester
(de heer K. Kuipers), die als burgemeester
van Slochteren ook nog andere dingen had te
doen.

Dus: op eigen houtje maar aangepakt.

Ik had al een ontwerp voor de envelop
getekend, maar ik kon in de hele stad
Groningen geen drukker vinden die in staat
bleek de envelop op 31 december uit te
brengen. Dan maar mijn ontwerp op stencil
overgebracht en via een 'duizendvoud'-
stempel' op driehonderd enveloppen
aangebracht.

Nu ik eenmaal begonnen was wist ik van geen
loslaten. Eén voor één de enveloppen laten
drogen op de vloer in de woonkamer. Daarna,
samen met mijn vrouw, het gemeentewapen
inkleuren en vervolgens naar het
gemeentehuis, waar ik – tegen betaling – een
afdruk van de frankeermachine van de
gemeente à f 0,10 mocht plaatsen. Op 'ons'
postkantoor Ruischerbrug postzegels van
1 cent gehaald om de ontbrekende 2 cent tot
het totaalport van 12 cent aan te vullen en om
een poststempelafdruk op 31 december te
kunnen verkrijgen. De kantoorhouder werkte
geweldig mee. Hij plaatste niet alleen het
stempel op de zegels ter ontwaarding, maar

Een van de driehonderd met de hand ingekleurde
'laatstedagenveloppen' van de gemeente
Noorddijk met (rode) frankeermachineafdruk van
de gemeente met het wapen van het Groningse
Noorddijk en het poststempel van het Groningse
Ruischerbrug, beide gedateerd op 31 december
1968

ook een heel mooie afdruk er naast.

Op goed geluk heb ik op officieel briefpapier
van de gemeente een toelichting op de envelop
gegeven en die – later – ter goedkeuring aan
Burgemeester & Wethouders voorgelegd. Ik
kon als raadslid bij hen wel een potje breken.
En, hoewel morrend wegens het voldongen
feit, gingen ze toch akkoord, ook al omdat de
envelop de gemeente even in het zonnetje
zette.

Bij de officiële afscheidsreceptie op 31
december, waar vele autoriteiten aanwezig
waren, werd ook mijn envelop ten tonele
gevoerd en toen was het ijs in eenmaal
gebroken.

Velen wilden graag zo'n envelop hebben en
daar in elke envelop een brief bijgesloten was
met de mededeling dat men voor f 0,50 plus
porto kon nabestellen, brak voor ons de herrie
goed los. Toen de envelop 's maandags
daarop stond afgedrukt in het 'Nieuwsblad
van het Noorden' en later ook nog in het
'Maandblad' was de chaos compleet.

Wat konden we beginnen met die driehonderd
exemplaren? Bij vijf en tien stuks tegelijk
bestelde en gireerde men. We moesten giro's
weigeren en stuurden geld in postzegels terug.
Dan opeens een woedende meneer van het
Girokantoor in Arnhem aan de telefoon: 'of ik
soms gek was geworden en of ik soms dacht
dat men om werk verlegen was om al die
onnozele bedragjes te laten terugstorten? Met
veel moeite kon ik de – later vriendelijke –
meneer ervan overtuigen dat ik niet anders
kon en daarvoor had hij dan ook
'noodgedwongen' begrip.

Nog blijkt de laatstedagenvelop van
Noorddijk, die bij mijn weten als eerste in ons
land verscheen, in de belangstelling te staan.
Op veilingen in Groningen, Oosterhout en
Rotterdam werden ze geveild. En van tijd tot
tijd zijn er nog snuffelaars die ons ervoor
benaderen.

G. J. Minholts, Groningen

*Wij hebben het relaas van de heer Minholts
met veel genoegen geplaatst, temeer omdat
wij na vijftien jaar afscheid van hem nemen
als puzzelredacteur. Hij heeft zelf moeten
besluiten het bijltje erbij neer te leggen. Tot
onze spijt en die van onze lezers. Ook namens
hen hartelijk dank voor zovele jaren
puzzelplezier.*

